



Kring de varma källorna kändes det emellanåt som att vi kommit till en helt annan planet. BILD IVAR VUORI



Vissa dagar kämpade vi i regn och motvind på Islands kala slätter. BILD IVAR VUORI

ISLAND – SOM ATT VAND

I JULI ÅKTE en grupp explorerscouters och ledare från Scoutkåren Munksnäs Spejarna till Island. Kårens explorerscouters berättar om en vandring de aldrig kommer att glömma.

När jag fick höra att scoutkåren skulle åka och vandra till Island blev jag genast intresserad av att följa med. När man kunde anmäla sig gjorde jag det nästan direkt. Det var däremot mycket som skulle planeras och mycket som blivit för smått och måste förnyas. Det krävdes en hel del tid och arbete att planera och skaffa vad som skulle med på resan. När allt var packat och klart för vårt packningsmöte vägde rinkan en hel del. Och när maten och resten av utrustningen lades till var det till och med tungt att bära hem allting.

På lördag den 14 juli klockan 16:25 avgick flyget och jag var lite nervös över att fara iväg till ett nytt land. Flygresan gick bra och vi åt på en americanstyle-resturang och nästa dag bar det av på vandring. Vi tog bussen till Kerlingarfjöll som också stannade vid två stora sevärdheter: Gulfoss och Geysir. Efter det var det bara vildmark.

JULIUS FORSGÅRD

NÄR VI KOM fram till fjällstationen tog vi ut våra ryggsäckar ur bussen och började vandra. Förväntningarna var höga efter vad alla hade berättat om stället, men det var till och med finare än vad jag hade trott. Första övernattningsstället var bra. Vi satte upp tälten på mjuk mossa, sen gjorde vi mat. All mat som vi hade med oss smakade jättegott när man är hungrig efter att ha vandrat. Det var ganska svalt i tältet men det var jätteskönt i sovsäcken.

Nästa morgon när vi vaknade upp gjorde vi morgonmål och åt, sedan packade vi våra saker och fortsatte vandringen. Det var ganska intressant och skönt att vandra bland molnen. På slutet av den dagen gick vi ganska mycket uppåt men det var så fint där uppe. När vi kom fram och skulle sätta upp tälten blåste det hårt. Men det gick bra att sätta upp tältet när vi var flera som hjälptes åt.

CHRISTIAN KASSILA





Vid branta raviner med porösa klippor höll vi oss på säkert avstånd från kanten, trots iveren att ta snygga bilder. BILD JOAKIM GUNST

Rutten kring Kerlingarfjöll. Vissa dagar gick en del av gruppen en mer utmanande rutt. BILD JOAKIM GUNST

RA PÅ EN ANNAN PLANET

PÅ ONSDAGEN DELADES gruppen i två. Ena gruppen gick 4 km rakaste vägen till platsen vi skulle övernatta på medan den andra gruppen gick en omväg på 12 km över ett berg. Det var skönt för oss som gick den längre sträckan när vi kom fram till tält som var färdigt uppsatta av dem som gått den raka vägen.

På torsdag gick vi ner i en ravin, vadade över och gick upp där det var väldigt brant. Vi gick mellan två berg och sedan delade vi på oss igen. Den ena gruppen gick raka vägen till lägerplatsen och den andra gick över ett berg. Vägen upp över berget var väldigt brant men det fanns fina gejsrar och utsikt. Vägen ner var också ganska brant men det fanns en fors där man kunde bada fötterna i varmt vatten. När vi till slut kom fram var fötterna mos och vi ville bara sova.

GILBERT PAROMA

NÄR VI ANLÄNDE till den sista lägerplatsen var alla mycket glada för vi visste att där fanns fungerande rena duschar och toaletter. Det fanns också en restaurang som var bra för då måste vi inte äta "påsmaten" som hade börjat rinna ur öron och näsor.

Ungefär en kilometer från lägerplatsen fanns det en varm källa där man kunde simma, vilket var väldigt skönt efter allt smuts och svett under vandringen. Efter badet sov vi alla som murmlar i våra tält.

När bussen anlände var vi alla väldigt färdiga att åka till Reykjavik och sedan hem trots att vi visste att en del av bussresan skulle vara väldigt jobbig på grund av en grusväg full med gropar och guppar.

I Reykjavik sov vi på ett vandringshem och sängen kändes som rena gåvan från ovan.

Vi åt god middag och lunch i stan och nästa dag åkte vi till flygplatsen. Island var väldigt dyrt så det rök mycket pengar både för mig och mina kompisar, men jag skulle säga att det var värt det.

Allting gick bra tills planet började rulla iväg och vi såg våra rinkor stå kvar i en vagn bredvid flyget utan att ha packats med. Det ledde till att vi måste utreda saken på flygplatsen i Helsingfors men det var inte ett så stort problem eftersom väskorna kom redan nästa dag.

Island var ett otroligt fint land och jag är nöjd att jag åkte med och fick uppleva alla dessa saker.

AMOS LÖNNQVIST

Snö, sten, lera och sand. Terrängen var på sina ställen väldigt utmanande och någonting helt annat än vad vi var vana vid. BILD IVAR VUORI

